

Kerstviering met de KND over hoop!

<https://photos.app.goo.gl/6tZgzca1p7GUV1qb6>

In december mochten wij tijdens de adventsdiensten de kinderen van de KND welkom heten in onze kerken.

Om praktische redenen zijn de adventsdiensten en 1^e kerstdag verdeeld over twee kerken. Dit om de leiding van de KND te ontlasten dat zij niet iedere zondag moeten slepen met materiaal.

1^e en 2^e Advent waren de kinderen in de Magnuskerk en 3^e en 4^e Advent in Blijham.

Het thema ging over hoop en iedere keer kwamen we er iets verder mee.

Wanneer de kinderen de kerk uitgingen kregen ze hun eigen verhaal en werd er druk gewerkt aan een knutselwerkje.

Iedere advent werd er een kaars aangestoken en een gedichte hierbij opgezegd. Dat een kaars aansteken soms lastig kan zijn merkte Rutger. Het is toch een bepaalde handigheid om een kaars met een kaars aan te steken. Maar met hulp lukte het uiteindelijk.

De vier adventszondagen waren de opmaat naar de kerstviering op 1^e kerstdag in Blijham.

De leiding van de KND heeft deze dienst samen met de kinderen en wat hulp van een aantal gemeenteleden verzorgd.

Wij kregen een musical voorgeschoteld met de titel: "Help jij mij hopen?".

Geeke heette eenieder welkom en vertelde wat over de liturgische schikking: "woord dat vlees werd". Vervolgens mocht Sien het openingsgebed voorlezen.

Een foto lukte niet omdat we alleen maar haar zagen vanachter de kathedr.

Soms ben je nog te klein om alles te zien of om gezien te worden. Maar ze was goed en duidelijk te horen.

Tijdens de adventszondagen kwamen we iedere keer twee mensen tegen die aan het lopen waren. Het pad van hoop. Ook vanmorgen werd er weer gelopen door Ellen en Janet van de KND. Ze liepen wat snel dus de foto is wat wazig. Daarna zagen we enkele gemeenteleden op het scherm geprojecteerd die iets vertelden over wat kerst voor hen betekende.

Hettie Koetje vertelde in het kort wat over de musical en wie er aan mee werkten. De spelers worden even voorgesteld: Hendrik en Janthe, eigenaren van sloopbedrijf Klaboem, Walt als vertegenwoordiger en Rutger als klant.

En vervolgens mochten wij kijken naar een toneelspel door deze vier jongeren die natuurtalenten zijn. Ik hoorde dat men de dag ervoor zich nog zorgen maakte of het allemaal wel goed kwam. Nou het kwam goed. Mooi spel met humor en improvisatie, duidelijk te volgen doordat ze goed in de microfoon praatten zodat wij ook de strekking van het verhaal allemaal meekregen.

Tussendoor zongen vier leden de liederen die bij de musical hoorden. Net een professioneel koor. In korte tijd hebben zij zich de liederen eigen moeten maken maar dat was in vertrouwde handen (monden) bij Klaas, Sapphira, Gea en Jeroen.

Net als aan het begin van de musical lieten de kinderen van de KND een tekst zien. Er werd ook afgesloten met een tekst. Dit kan lastig zijn wanneer je achter het bord staat en niet ziet of je letter ook goed staat, maar het kwam uiteindelijk goed.

Vervolgens ging de leiding van de KND, Ellen, Hetty, Janet en Marijke met ons in gebed.

Geeke bedankte na de collecte de leiding van de KND: Ellen, Hetty, Janet, Marijke en Marjan voor al het werk en ze kregen een attentie.

Vervolgens vertelde Marijke nog even wat over de werkstukjes waar de kinderen de afgelopen zondagen aan gewerkt hadden. Deze stonden mooi te pronken in de kerk met de lampjes aan en mochten nu meegenomen worden naar huis. Ook bedankte ze de ouders, Janneke en Sybrigje voor hun hulp bij alles en natuurlijk de leden van het koor, de organist Wiebe en de dienstdoende koster van de kerk, Emo.

Deze kerstviering werd afgesloten met een zegenbede door drie gemeenteleden nl. mw. Smit, Guus en Geeke.

En zo kwam aan een mooie dienst een einde en gingen wij aan de koffie/thee. Waar een kleine gemeente toch groot in kan zijn!

Kerstmarkt, kerstnachtdiensten en oudejaarsdag <https://photos.app.goo.gl/NBLNTJYnbdCmGiZm7>

Net als de vorige keer stonden wij als vier kerken met een kraam op de kerstmarkt in De Meet.

Onder leiding van Hettie Kroeze is er door leden van onze vier gemeenten een mooie stand gemaakt om te laten zien wat wij als kerk doen. In toerbeurten hebben gemeenteleden uit onze vier gemeenten de stand bemenst. Niet iedereen staat daarom op de foto.

Verder hebben de leden natuurlijk geprobeerd om de kerstboodschap onder de aanwezigen te brengen d.m.v. materiaal dat uitgedeeld werd.

Van de bezoekers hoorde ik dat men het waardeert dat ook de kerk hierbij altijd aanwezig is. Ook zo kunnen wij kerk zijn.

In drie van onze kerken was er een kerstnachtdienst nl. in Wedde, Blijham en Bellingwolde. De diensten zijn goed bezocht en veel dorpingen komen dan ook één keer per jaar in de kerk maar ze komen!

In Wedde ging ds. Bep Spijker-van Engelenhoven voor en de organist was Pieter Shaw.

In Blijham ging Harry Brouwer voor en werd medewerking verleend door Ensemble Multivocaal o.l.v. Rob Brunekreeft die ook de organist was.

In Bellingwolde waren vooraf aan de dienst de Giezelbaargbloazers rondom de kerk. Ik mocht de foto's van Jan Glazenberg gebruiken.

Fenneke Groenbroek ging voor in deze dienst en Helmer Roelofs was organist afgewisseld door de kopergroep o.l.v. Peter Nijland.

Drie mooie diensten waar ik alleen foto's van Bellingwolde van heb.

U kunt de diensten beluisteren op Kerkomroep voor Blijham en Wedde en voor Bellingwolde bij Kerkdienstgemist.nl.